

Hierbij wil ik me graag voorstellen. Mijn naam is Ingrid Goldsman. Sinds juli 2018 heb ik een tuin op Tuinwijck, op het puntje, waar ik erg blij mee ben, zowel met de tuin zelf als de sfeer op het park. Het is elk jaar weer genieten van de natuur op de tuin. Wat ik ook als zeer bemoedigend en hoopgevend ervaar is dat je elk jaar weer een nieuwe kans krijgt om er iets moois van te maken. Helemaal nieuw is de tuin niet voor mij, want eerder heb ik op een ander park een tuin gehad.

In het dagelijks leven ben ik vertaler Arabisch met een eigen vertaalbureau en verzorg ik ook de opmaak van Arabische teksten.

Graag wil ik me inzetten voor Tuinwijck als secretaris van het bestuur. De afgelopen tijd heb ik al een beetje meegedraaid en ervaren wat er zoal gedaan moet worden.

Op dit moment worden we natuurlijk allemaal in beslag genomen door de onzalige plannen die de gemeente met de volkstuinparken heeft. Laten we hopen dat de raad gaat inzien dat het belangrijk is dat de volkstuinten voor iedereen betaalbaar moeten blijven en dat de gemeente op geen enkele wijze het werk kan overnemen dat de tuinders nu vrijwillig met veel inzet en liefde doen.

-----0000-----

Mijn naam is Peter van der Wel. Ik ben (nog) geen echte tuinder maar gelukkig word ik op onze tuin (no 143) ondersteund door een partner (Ineke) met heel erg groene vingers en een dochter (Jasha) en schoonzoon (Rodmer) die meer op de tuin zijn dan ik zelf. In het dagelijks leven hou ik me vooral bezig – naast het huishouden, klussen in huis, de tuin en vrijwilligerswerk – met de toekomst. Ik geef lezingen over toekomstdenken, heb er verschillende boeken over geschreven en help mensen en organisaties om zich beter voor te bereiden op de toekomst. Meer hierover vind je op mijn website: ([www.vanderwel.net](http://www.vanderwel.net)).



Binnen het bestuur wil ik me vooral inzetten voor de website van Tuinwijck en onze maandelijkse nieuwsbrieven. (Dat doe ik overigens al weer bijna een jaar)